

Nya Språkbruk får beröm

Språkbruks nya layout har till vår glädje mest fått positiv respons. Här är några kommentarer vi fått av läsarna:

"Visst finns det en massa information på Internet, men jag vill inte alltid sitta bakom datorn, det gör jag alldeles tillräckligt redan. Och jag vill lära mig saker på förhand också, inte enbart leta efter information när jag behöver den.

Jag vill också uttrycka en liten önskan om att ni inte ska bli för poppiga och publikfriande. [...] Våga vara lite knastriga och torra, i positiv bemärkelse!"

"Grattis till den uppfräschade versionen av gamla hederliga Språkbruk! Fräscht avskalad, raka rör liksom, exemplariskt med miljövänligt papper i dessa tider, och som socker på botten: Krönikan med Magnus Londen! Kommer han att återkomma eller kommer ni att ha andra skribenter också?"

"I dag kom Språkbruk i ny form (och gammal). Stort tack. Mycket läsvärt! Stramt och snyggt."

"Som mångårig konsument (begreppet "läsare" räcker inte till!) av Språkbruk och av Focis tjänster överhuvudtaget vill jag gratulera till uppfräschningen av tidningen. Ni har inte fallit i den fälla som andra (kan nog säga "vi andra") har blivit instängda eller inslängda i av nitiska grafiska re-designers. I deras föreställningsvärld ska innehållet i tidningen underkastas formen och formatet och resultatet ser vi i alla våra dagstidningar: stora bilder och rubriker, men ganska magert innehåll. Man underkänner läsarens förmåga att, ja just det, läsa text. Ändå borde ordet vara det viktigaste, såsom det var i begynnelsen ...

Tack alltså för en läsvärd tidning med en läsvänlig, luftig typografi.

Jag tänkte först slarva och bara ögna igenom innehållsförteckningen men så fastnade jag någonstans i någon artikel och det slutade med att jag läste allt, med

stor behållning. Språk(riktighets)spalten är bra, hoppas bara att man på tidningsredaktionerna också skulle ta åt sig lite av lärdomarna. Artikeln om e-postbrev gav en aha-upplevelse. Reflektionerna kring de sammanlagda kommunernas namnproblem känns angelägna. Och så vidare ...

Mikael Reuter och hans stab har under mina många ordbrokarår varit till mycket stort stöd och stimulans. Fortsätt i samma entusiastiska anda!"

"Jag tycker uppfräschningen av Språkbruk är riktigt lyckad. Jag hade personligen tagit ut svängarna lite mer men det är ju bara smaksak. Grattis till projektet!"

"Det är mycket positivt med den nya Språkbruk. Den blåa tilläggsfärgen ger ett gladare och piggare intryck.

En sak vill undertecknad klaga på. Det finns så många "horungar" i tidningen. Som gammal typograf, handsättare, så stör det mitt öga. "Horunge" kallas det som när en spalt börjar med en mening, som inte fyller raden. [...] Det ser inte vackert ut, i mina ögon, med dessa "horungar". Men som sagt, tidningen har vunnit med färgen."

Redaktionens kommentar: När det gäller färgen, som fått lite ris, men mest ros, kan vi säga att vi kommer att ha en färg per år. I år är det blågrönt som gäller, nästa år är det en annan färg. Detta för att läsarna lättare ska hitta rätt årgång. Vi kommer att ha flera krönikörer, men också vi hoppas att Magnus Londen återkommer.

Bland alla som skickat in kommentarer om nya Språkbruk har vi lottat ut ett exemplar av Finlands-svensk ordbok. Boken har sänts till vinnaren.

Vi gratulerar!