

Ledare

Tidskriften Språkbruk har utkommit sedan 1981, och har både till det yttre och innehållsligt hållit en mycket fast kurs. Men tiderna har förändrats, och därmed kraven. Bland annat ställer regeringen i sitt sparprogram (regeringen använder själv eufemismen *produktivitetsprogram*) ökade effektivitetskrav på statsförvaltningen, inte minst Forskningscentralen. Detta ställer naturligtvis krav på bland annat Språkbruks redaktion.

Den största skillnaden, ur vår synvinkel, är ändå att Internet inte fanns för 28 år sedan. Skulle man ha information om språket måste man gå till ordböcker, tidskrifter och annan litteratur. Språkvårdens telefonrådgivning var också ett måste. Den noggranna översättaren och läraren sparade tidningarnas språkspalter i en egen pärm. Nu har man otaliga möjligheter att hitta svar på sina frågor ur olika källor på webben. Språkbruk känns kanske därför för någon som en mindre viktig informationskälla. Men vi på Språkbruk tror på det tryckta ordet. Vi tror att folk läser bättre och noggrannare på papper än på en skärm.

Med hjälp av grafiske formgivaren Antti Pokela har vi förnyat tidningens utseende, som enligt oss själva fortfarande är smakfullt avskalat. Vi tänker inte pruta på kvaliteten, och även i fortsättningen ska artiklarna vara god populärvetenskap: högklassiga utan att ändå vara för tunglästa. De analytiska artiklarna ska varvas med lite lättare inslag. Språkvården behöver inte framstå som torr och tråkig för att den ska vara trovärdig.

Det är inte svårt att bli chefredaktör för en inarbetad tidning med en klar profil. Jag ser fram emot att få samarbeta med erfarna redaktionssekreteraren Pia Westerberg. Och jag vill tacka den tidigare chefredaktören och min vän Mikael Reuter, som under hela Språkbruks existens lett tidskriften med fast hand.

Charlotta af Hällström-Reijonen